

wijkmagazine

Lasonder • Zeggelt • Boddenkamp

geschiedenis van de wijk

Lasonder

binnenkijken bij
het Leger des Heils

een uitgave van de wijkraad en wijkbudgetcommissie
jaargang 1 • editie 2 • december 2025



COLOFON

Wijkmagazine
Lasonder Zeggelt Boddenkamp

december 2025,
jaargang 1, editie 2

Dit wijkmagazine is een initiatief en uitgave van de Stichting Wijkraad Lasonder Zeggelt Boddenkamp en de Wijkbudgetcommissie Lasonder Zeggelt Boddenkamp.

Heeft u feedback op dit magazine? Tips voor de redactie voor de volgende uitgave? We horen het graag, stuur ons een e-mail:

wijkbudgetcommissie@wzb.nl

Wilt u ook adverteren in dit wijkmagazine? Stuur een e-mail:

info@jaappol.nl



Eindredactie, fotografie, ontwerp en vormgeving:
Jaap Pol Media.

© 2025 Jaap Pol, alle rechten voorbehouden

IN DIT NUMMER:

De geschiedenis van Lasonder
pagina 4

Even binnenkijken bij de kortdurende opvang van het Leger des Heils
pagina 8

Verslag van de Openbare wijkraadvergadering over Veiligheid en Drugsoverlast
pagina 10

Gezocht: Straatambassadeur m/v
pagina 12

Groot succes: Buurfeest Boddenkamp
pagina 13

Koffie en taart van Maartje
pagina 14

Kinder-kerstpuzzel
pagina 15



Oplossing (puzzel p.15)			
	Met wie?	Wat?	Waar?
Sterre	Zus	Jingle Bells	Onder de kerstboom
Caspar	Opa	Candy Canes	Bij de kersttruien
Holly	Tante	Kerstlampjes	Op de kerstmarkt

Van de voorzitter

Lieve wijkgenoten,

Een basisschool in de schaduw van het Boerenkerkhof, waar inmiddels de geur van openbaar drugsgebruik het speelkwartier doordrenkt. Een supermarkt bij de Melkhal, waar je eerder iemand met een joint tegenkomt dan met een boodschappentas. En dan 's nachts, in de wijk Boddenkamp, mensen die via deurbellen zien hoe aan hun schuurtjes en auto's wordt gevoeld alsof we in een slechte aflevering van Opsporing Verzocht zijn beland.

Welkom in de realiteit van onze wijk. Niet de Instagram versie met zonovergoten gevels en spelende kinderen, maar het echte plaatje. Het plaatje waar veiligheid geen vanzelfsprekendheid is, waar overlast niet beperkt blijft tot een anonieme melding in een app-groep.

Gelukkig komt er cameratoezicht. Want wat is veiliger dan weten dat je overlast binnenkort in HD terug kunt kijken? De gemeente doet haar werk, met wijkregisseur, veiligheidsdeskundige en zelfs de wethouder present op een wijkraadavond die zowaar 70 mensen trok. Hulde.

Maar dan nu de ongemakkelijke spiegel: wat doe jij eigenlijk? Wachten tot er "iets gebeurt"? Veiligheid begint niet bij een camera of een handhaver. Het begint bij kijken. Melden. Aanspreken. Met elkaar en, durf het eens, met degene die voor overlast zorgt.

Of we blijven lekker zwijgen, doen de gordijnen dicht, en hopen dat die deurbelcamera het moment vastlegt waarop onze wijk echt kantelt.

Maar ik geloof daar niet in. Ik geloof in ons. Als we tenminste durven te kijken.

Lloyd Schellevis,
Wijkraad Lasonder Zeggelt Boddenkamp

P.S. Burgerparticipatie kan het verschil maken, individueel, maar ook samen in de wijkraad. Wij kunnen nog versterking gebruiken: word jij lid?

secretariaat@wzb.nl



Lloyd Schellevis is voorzitter van de wijkraad Lasonder-Zeggelt-Boddenkamp.

Dit is het tweede artikel in een serie artikelen over Lasonder, 't Zeggelt en Boddenkamp.

De artikelen zijn aangeleverd door de SHSEL, de Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker. De SHSEL is een organisatie die zich richt op het behoud en de verspreiding van de geschiedenis van Enschede en de voormalige gemeente Lonneker. De stichting verzamelt en beheert historisch materiaal, zoals foto's, documenten en verhalen, en organiseert lezingen, publicaties en tentoonstellingen om het lokale erfgoed levend te houden. Daarnaast zet de SHSEL zich in voor onderzoek en educatie over de historie van de regio.

www.shsel.nl

Het Lasonder



spitswoningen aan de Genestetstraat



Hoek Deurningerstraat en Dr. Benthemstraat (Kerkhofsteeg).

Rechts de Lonneker Landbouw- en Huishoudschool.

door Georges Schafraad

De wijk “het Lasonder”, vroeger ook wel genaamd “Laarsonder” of Laersonder” dankt zijn naam aan het vroegere erve “Laersonder”. De wijk wordt begrensd door de Blijdensteinlaan, Willem Brakmanstraat, Molenstraat, Deurningerstraat, en Lasondersingel. Tot 1934 behoorde de grond rondom Enschede tot de gemeente Lonneker, zo ook Het Lasonder.

Bij koninklijk besluit van 22 augustus 1827 werd het verboden om doden in en direct rond de kerk te begraven en moest er gezocht worden naar een nieuwe locatie. Lonneker vond deze aan de Korte Stegge (nu Deurningerstraat). Al gauw kreeg deze de naam “Boerenkerkhof”. Niet omdat hier alleen boeren begraven werden, maar wel omdat veel Lonnekernaren agrariërs waren. De begraafplaats werd gesticht in 1829 en gesloten in 1954. In deze jaren werden er ca. 2200 doden begraven waaronder verschillende bekende namen, zoals de burgemeester van Lonneker P.C. Pennink, familie Mr. Gerrit Lasonder, eigenaar van landgoed Drienerlo (nu de locatie van de

Universiteit Twente), Johan Tusveld één van de stakingsleiders bij de textiel fabriek Ter Kuile en de bekende oprichter van de Twentsche Bank: Benjamin Blijdenstein. Nu doet de begraafplaats dienst als stadsparkje.

In de directe omgeving van het Boerenkerkhof bevond zich in de 19e eeuw een kruidentuin van de apotheker Baurichter en eind 19e eeuw was hier de stadsvuilnisbelt. Na sanering hiervan in 1897 werd hier de Zeggelt-school aan de Nieuwe Schoolweg gebouwd. Deze school is afgebrand in 1978. Het huidige stuk Dr. Benthemstraat tussen de Blijdensteinlaan en Deurningerstraat was lange tijd nog een zandweg met de naam Kerkhofsteeg.

Hoewel er rond 1900 in de wijk her en der al enkele huizen stonden, moesten er vanwege noodzakelijke stadsuitbreiding begin 20e eeuw nog meer woningen gebouwd worden. Deze waren voornamelijk bedoeld voor de arbeiders die in de textiel fabrieken werkten. Veel woningen waren klein, maar over het algemeen wel met een grote achtertuin. De

tuinen werden vooral gebruikt als moestuin zodat de arbeiders met hun karige inkomen nog iets extra's aan eten hadden.

Een mooi voorbeeld is de Genestetstraat waar de zo genaamde "Spitswoningen" gebouwd werden. Dit waren afdakswoningen die in de volksmond "Spitswoningen" genoemd werden omdat deze eigendom waren van dhr. Spits uit Zwolle, die bekend stond als huisjesmelker. In de crisisjaren voor de oorlog waren veel mensen werkloos en konden toen amper de huur opbrengen. Dhr. Spits had daar geen boodschap aan en wilde zelfs de huur verhogen. Dit leidde tot grote protesten van de huurders. Toen er na de nodige aanmaningen nog geen huur betaald werd, stuurde dhr. Spits er een deurwaarder op af die zich liet vergezellen door de politie. Van zes woningen werden de huurders met huisraad en al op straat gezet maar toen de politie vertrokken was, werd alles net zo snel weer teruggezet.

Waar gewoond werd moet ook plaats zijn voor recreatie, kerk en school. Daar ontbrak het in Het Lasonder niet aan. In 1921 werd op de hoek Blijdensteinlaan en de Dr. Benthemstraat een parkje aangelegd, ongeveer zo groot als de helft van het Boerenkerkhof. Dit 'Lasonderparkje' moest in 1953 plaatsmaken maken voor de Montessorischool. Niet iedereen was daar gelukkig mee, want van het parkje werd veel gebruik gemaakt. Verder stonden er in Het Lasonder aan de Kerkhofsteeg de Lonneker MULO, de Landbouw- en Huishoudschool. Laatstelijk zat er de Prof. Dr. Huizingschool, een school voor doven en slechthorenden.

Aan de Visserijstraat zat de 2e school met

den Bijbel. Na sluiting van deze school kwam er een opleidingsschool voor verpleegkundigen en aan de Blijdensteinlaan waar nu kinderdagverblijf 'Babeloes' zit, was een Muloschool met den Bijbel gevestigd.

Gelovigen konden terecht in de Noorderkerk (Gereformeerd) en de Lasonderkerk (Hervormd), beiden aan de Lasondersingel en beiden in gebruik genomen in 1927. Beide kerken zijn tegenwoordig Nederlands-gereformeerde kerken.

Een bijzonder gebouw staat aan de Nicolaas Beetsstraat 44, gebouwd in de Amsterdamse stijl. Dit huisvest de 'Odd Fellows'. Letterlijk vertaald: Vreemde kerels. Oorspronkelijk was dit een gilde bestaande uit beroepsbeoefenaren die niet geaccepteerd werden bij een van de andere gilden. Een deel van de contributie gold als een weduwenverzekering. De Odd Fellows houden zich onder andere bezig met liefdadigheid voor mensen die dat hard nodig hebben. En dan heb je nog het niet te missen restaurant "het Paradijs", gevestigd in een oude loods. In het verleden werd deze ruimte gebruikt als opslagloods van de spinnerij Bamshoeve en ook als garage en werkplaats van een fietsenmaker.

Bedrijvigheid was er alom in het Lasonder. Het pand op de hoek van de Nicolaas Beetsstraat en Bilderdijkstraat bestond vroeger uit twee panden, nr. 48 en nr. 50. Nummer 48 was waarschijnlijk een koelbedrijf, de ruimte achter de garage was gebouwd met heel dikke muren waar koelcellen in hebben gezeten. De ruimtes boven het bedrijf werden als pakhuis gebruikt, de grote deuren

aan de voorkant zijn daar nog getuigen van. Het pand bevat nog veel authentieke elementen als granito vloeren, dragende stalen balken en mooie ouderwetse luchtroosters.

Op Bilderdijkstraat nr. 2 was wasserij Hagels gevestigd. Dit bedrijf is in 2016 overgenomen en staat nu niet meer op deze locatie. In 1911 werd aan de Lasonderstraat 47-49 door de gebroeders Harenberg een bedrijfje onder de naam "Twentse gloeikousjes fabriek" gevestigd waar gloeikousjes gemaakt werden. Deze werden gebruikt in de toen nog veel gebruikte gasverlichting. Gezond zal het daar niet geweest zijn want voor de productie werkten er asbestnaaisters.

In de Niermansgang zat machinefabriek Bruningmeijer (bakkerij-machines) en J. Gerstner die zich bezig hield met onderhoud en verkoop van landbouwmachines. Ook dit behoort al een tijdje tot de geschiedenis.

De lijst met inmiddels verdwenen bedrijven is nog oneindig lang en te veel om op te sommen. Toch wil ik nog één noemen, namelijk reisbureau ARKE aan de Deurningerstraat. In dit gebouw was het hoofdkantoor gevestigd met kantoren en het reisbureau. Er was een grote onderdoorgang waar de touringcars door konden rijden om op een binnenplaats uit te komen. Hier werden de bussen onderhouden en konden ze ook gestald worden. Aan de straatkant was een klein grasperkje met daarin een grote spiegelzuil. Op zo'n 5 meter van de grond kon een deel van deze zuil open/dicht bewegen. Dit symboliseerde de dynamiek van het Twentse bedrijfsleven. Het mechanisme dat voor de beweging moest zorgen was vaker kapot dan dat het werkte zodat dit al gauw weer buiten werking werd gesteld. Toen ARKE in 2015 onderdeel werd van TUI werd de vestiging aan de Deurningerstraat gesloten.



het ARKE-gebouw met de spiegelzuil



Aan de Molenstraat, aan de rand van de wijk Zeggelt, zit de kortdurende opvang van het Leger des Heils.

Simone Pape is afdelingsmanager van de kortdurende opvang. Ze geeft ons een inkijkje en nodigt ons uit.

binnenkijken bij **het Leger des Heils**

08

door Simone Pape

Kortdurende opvang bij het Leger des Heils: een plek van rust, herstel en nieuwe kansen.

In onze samenleving zijn er steeds meer mensen die tijdelijk geen veilige of stabiele plek hebben om te wonen. Dit kan verschillende oorzaken hebben: dak- of thuisloosheid, psychische problemen, relationele spanningen, financiële tegenslagen of simpelweg het ontbreken van een steunend netwerk. Voor deze groep biedt het Leger des Heils kortdurende opvang: een plek waar mensen even op adem kunnen komen en waar gewerkt wordt aan nieuwe perspectieven.

Binnen de opvang bieden we een veilige slaapplek en begeleiding die aansluit bij

de situatie en behoeften van de bewoners. Samen kijken we naar de stappen die nodig zijn om weer verder te kunnen: ondersteuning bij financiën en administratie, het zoeken naar vervolgopties of een eigen woning, begeleiding richting behandeling of zorg, en ruimte voor gesprekken die helpen om orde te scheppen in een vaak chaotische periode.

Ons doel is om mensen te helpen stabiliteit terug te vinden, zodat zij met meer kracht en vertrouwen de volgende stap kunnen zetten.

Naast de opvang hebben wij een inloopvoorziening voor mensen die op straat leven en nergens anders terecht kunnen. Deze inloop is een belangrijke ontmoetingsplek, waar iedereen welkom is voor een warm

moment en praktische ondersteuning. Bezoekers kunnen bij ons terecht voor een maaltijd, een kop koffie, een douche en de mogelijkheid om kleding te wassen. Ook is er tijd voor een gesprek — soms kort, soms langer — want juist in deze momenten kunnen mensen ervaren dat ze gezien en gehoord worden.

De inloop vormt voor velen een eerste stap richting hulpverlening of herstel. Door een open deur en een luisterend oor te bieden, hopen we drempels weg te nemen en mensen het gevoel te geven dat ze niet alleen staan.

Ook u bent altijd welkom om langs te komen, om mee te kijken of een kop koffie met ons te delen.

Komt u een keer koffie met ons drinken? Hiervoor kunt u contact opnemen met **Simone Pape**, simone.pape@legerdesheils.nl.

Wilt u al een klein inkijkje hebben in ons mooie werk? Bekijk dan de vlog van Tim Schuijt over 24 uur overleven in het armste gebied van Nederland.



scan de QR-code om het filmpje te bekijken



Locatie aan de Molenstraat.
beeld: Leger des Heils

Welke overlast, waar melden?

- Voor spoedeisende hulp of bij een misdrijf: bel altijd **112**.
- Voor niet-spoedeisende hulp die met overlast of criminaliteit te maken heeft bel je de politie op **0900-8844**.
- Overlast in de openbare ruimte (vervuiling, geluidsoverlast, woonoverlast, defecte straatverlichting) meld je bij de gemeente via de website [enschede.nl/melding-doen](https://www.enschede.nl/melding-doen).
- Anonieme meldingen van criminaliteit of drugsoverlast kunnen via [meldmisdadaanoniem.nl](https://www.meldmisdadaanoniem.nl) of via **0800-7000**.
- Voor illegaal afval en milieuproblemen neem je contact op met Twente Milieu via **0900-8520111** of via [twentemilieu.nl](https://www.twentemilieu.nl) of de app.

Openbare Wijkraadvergadering

10

door Wim Mulder

Op 5 november was de openbare wijkraadvergadering in het Tankstation. Georganiseerd door de Wijkraad, met als overkoepelend thema 'veiligheid en drugsoverlast'.

Met circa 70 bezoekers werd de openbare wijkraadvergadering goed bezocht. Deze keer was de locatie het cultureel vulpunt Tankstation aan de Deurningerstraat. Het cultureel vulpunt gaat de wijk tijdelijk verlaten, omdat er nieuwbouw komt op de huidige locatie. Maar niet getreurd, er is een plek gereserveerd in de nieuwbouw, dus het cultureel vulpunt keert terug. Tot die tijd zijn ze tijdelijk gehuisvest aan de Emmastraat 189.

Het onderwerp van deze openbare wijkraad-

vergadering heeft de gemoederen de afgelopen maanden beziggehouden in onze wijk. Lloyd Schellevis opent de vergadering met een samenvatting van de gebeurtenissen. Waar in de voorgaande openbare wijkraadvergadering de veiligheid in Lasonder-Zeggelt-Boddenkamp nog een ruime voldoende kreeg, veranderde de situatie drastisch vanaf juni. Door maatregelen om de drugsoverlast in de binnenstad te verminderen verschoof de overlast naar onze wijk, met als brandpunt het Boerenkerkhof.

Na overleg door de wijkraad met gemeente en politie en vele meldingen van buurtbewoners werd een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden. Ondanks de extra surveillance die hierop volgde en enkele gebiedsverboden voor dealers bleven er veel

dealers en gebruikers in de wijk aanwezig. Vooral het gebruik op de Boerenkerkhof pal naast de basisschool werd als zeer ongewenst ervaren. Ook bleef er sprake van gevoelens van onveiligheid rond de Melkhal. Nadat er een noodsignaal werd afgegeven, dat door de krant en een actualiteitenprogramma op TV werd opgepikt en de werkgroep Boerenkerkhof die zich genoodzaakt zag haar activiteiten te staken kwam er een besluit om cameratoezicht op de Boerenkerkhof in te voeren.

Wethouder Malkis Jajan, de wijkagent, de veiligheidscoördinator van de gemeente en vertegenwoordigers van Tactus en het Leger des Heils gingen vervolgens in gesprek met de aanwezigen.

Dit leidde tot mooie discussies en waardevolle inzichten. Zo was wethouder Jajan met name benieuwd naar de veiligheidsbeleving van de bewoners. De veiligheidscoördinator en wijkagent namen ons mee in de uitdagingen die de aanpak van drugsoverlast met zich meebrengt. Helaas is er een groep problematische gebruikers, die andere plekken opzoeken als er door overlast maatregelen worden genomen.

Daar haakten de vertegenwoordigers van Tactus en Leger des Heils op in. Vanuit het publiek werden er vragen gesteld of er niet al te veel instellingen zijn, die plaats bieden aan dakloze gebruikers. Zij gaven inzicht in de zorg en begeleiding die zij bieden. Ook zijn ze in contact met bewoners die overlast ervaren en gaan in gesprek met overlastgevenden. Er blijft echter een groep, die niet geholpen wil worden en ook moeilijk aan te spreken is.

De conclusie die getrokken kan worden is dat repressieve maatregelen drugsoverlast plaatselijk deels kunnen oplossen, maar dat - zolang de onderliggende problemen van de gebruikers niet worden opgelost - de problematiek van de ene plek naar de andere wordt doorgeschoven. Uiteindelijk kan er alleen een definitieve oplossing komen door te investeren in zorg en begeleiding. Instellingen als Tactus en het Leger des Heils zijn niet de oorzaak van problematiek, maar bieden juist zicht op meer dan tijdelijke oplossingen.

Met het cameratoezicht op de Boerenkerkhof zal de overlast daar en bij basisschool 't Zeggelt drastisch afnemen. Daarmee is het onderliggende probleem niet opgelost. Daarnaast blijft Boddenkamp, met name rond de Melkhal, overlast ervaren. Daar blijven we als wijkraad mee bezig, door nauw contact te houden met bewoners, instellingen en de gemeente.

Samen maken we de wijk beter!



11



advertorial

MAARTJE

pastries | coffee

Maartje is te vinden aan de Deurningerstraat 59.

Maartje is open op vrijdag, zaterdag en zondag.

koffie en taart bij **Maartje**

Hoi burens,

Ik ben Marit Tank van **Maartje** aan de Deurningerstraat. Mijn liefde voor bakken begon thuis, waar mijn moeder voor elke verjaardag de keuken omtoverde tot een plek vol geur en chaos. Wij mochten altijd zelf kiezen welke taart het werd - appelpécan, citroen-merengue, cheesecake... De lijst werd elk jaar langer, net als mijn fascinatie voor wat zo'n simpel maar lekkere taart kan doen: even echte gezelligheid brengen.

Veel van mijn taarten zijn nog steeds gebaseerd op de recepten van mijn moeder, en alles komt gewoon uit mijn eigen oven.

Daarnaast kun je bij mij terecht voor goede koffie: specialty coffee van Mocca d'Or, zorgvuldig gezet - perfect om even te blijven zitten, maar net zo goed om mee te nemen voor onderweg.

En vergeet de specials niet: matcha, en ja... die kaneelbroodjes vliegen nog steeds elke dag de deur uit.

Hele taarten, halve taarten of vier kwarten voor een verjaardag, een diploma, een nieuwe baan of gewoon omdat je zondag bij je moeder langsgaat - er is genoeg te bestellen, te bespreken of spontaan mee te nemen.

Maar uiteindelijk draait mijn zaak om meer dan alleen lekkers. Het gaat om even binnenvallen, een praatje, een lach en het gevoel van samen. Een plek waar de buurt elkaar vindt - en dat begint bij jullie. Ik hoop jullie snel te mogen ontmoeten.

Liefs, Maartje



Kinder-kerstpuzzel | Tekstlogica

Drie kinderen gaan in de kerstvakantie op zoek. Maar wat zoeken ze? En waar zoeken ze het? En met wie zoeken ze? Iedereen zoekt iets anders, met iemand anders en op een andere plaats.

Kun jij het uitzoeken? Zet in het schema een **X** of een **✓**. Klaar? Dan vul je de tabel in.

Oplossing op bladzijde 2.

		Met wie?			Wat?		
		Zus	Opa	Tante	Jingle Bells	Kerstlampjes	Candy Canes
Wie?	Sterre						
	Caspar						
	Holly						
Waar?	Kerstmarkt						
	Kerstboom						
	Kersttruien						

- Sterre gaat op zoek naar Jingle Bells.
- Caspar zoekt met opa bij de kersttruien.
- Holly zoekt niet naar Candy Canes.
- Holly zoekt met z'n tante.
- Sterre zoekt niet op de kerstmarkt.
- Tante is allergisch voor kerstbomen.

Oplossing:

	Met wie?	Wat?	Waar?
Sterre			
Caspar			
Holly			



Muurschildering op de zijkant van de Melkhal.
Zien hoe het gemaakt is?
Scan QR om een filmpje te bekijken.



Artiesten:
@juicy_graff
@kevink_artist